

Μάθημα 33ο

Στο νησί των Φαίακων

Τον ξύπνησαν την άλλη μέρα κάποιες χαρούμενες φωνές. Ήταν η βασίλοπούλα Ναυσικά, που είχε πάει με τις φίλες της να πλύνουν και, αφού τελείωσαν, έπαιζαν τόπι.¹ Η Ναυσικά λυπήθηκε τον ξένο και τον οδήγησε στο παλάτι του πατέρα της, του Αλκίνοου. Ο Αλκίνοος τον φιλοξένησε, κι όταν κάθισαν να φάνε, ο μουσικός του παλατιού, ο Δημόδοκος, έπαιζε τη λύρα του και τραγουδούσε τα κατορθώματα των Αχαιών στην Τροία.² Ο Οδυσσέας τότε συγκινήθηκε, τους φανέρωσε ποιος ήταν και τους διηγήθηκε τις περιπέτειές του.



Nauclypeus et ses femmes après avoir lavé au fleuve le linge qu'elles avaient apporté, jouent toutes ensemble à la paume.

Την άλλη μέρα οι Φαίακες ετοίμασαν καράβι και το σούρουπο ξεκίνησαν να πάνε τον Οδυσσέα στην Ιθάκη, την πατρίδα του. Όλη τη νύχτα ταξιδεύανε.



Χαράματα έφτασαν στην Ιθάκη.³ Ο Οδυσσέας κοιμόταν και γι' αυτό τον σήκωσαν στα χέρια και τον ξάπλωσαν στην αμμουδιά. Έβαλαν δίπλα του τα δώρα που του χάρισαν κι έφυγαν.



ΟΙ ΦΑΙΑΚΕΣ ΑΦΗΣΑΝ ΤΟΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ

Ερωτήσεις

1. Ποιος βρήκε τον Οδυσσέα στην ακτή;
2. Πώς φέρθηκαν στον Οδυσσέα οι Φαίακες;
3. Πώς έφτασε ο Οδυσσέας στην Ιθάκη;

Ασκήσεις

1. Να ενώσεις όσα ταιριάζουν

Λευκοθέα	●	●	Μετέφεραν με καράβι τους τον Οδυσσέα στην Ιθάκη
Ναυσικά	●	●	Βασιλοπούλα που βρήκε τον Οδυσσέα στο νησί των Φαιάκων
Οι Φαίακες	●	●	Βοήθησε τον Οδυσσέα να σωθεί

2. Συμπλήρωσε τα κενά με τις λέξεις:

Οδυσσέας, Αλκίνοος, Ναυσικά, Ιθάκη, Αχαιών, Δημόδοκος, Τροία, καράβι

Η λυπήθηκε τον ξένο και τον οδήγησε στο παλάτι του πατέρα της. Ο τον φιλοξένησε, κι όταν κάθισαν να φάνε, ο μουσικός του παλατιού, ο....., έπαιζε τη λύρα του και τραγουδούσε τα κατορθώματα των στην Ο τότε συγκινήθηκε, τους φανέρωσε ποιος ήταν και τους διηγήθηκε τις περιπέτειές του.

Την άλλη μέρα οι Φαίακες ετοίμασαν και το σούρουπο ξεκίνησαν να πάνε τον Οδυσσέα στην, την πατρίδα του. Όλη τη νύχτα ταξιδεύανε.

ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ

